

19^e Rondbrief (Webbrief) van de Sjamaan Schedeldrager-Searching Deer, april 2014

Onderwerp: de Holonvillage Movement

Het beeld, het Boeddhabeeld dat we gebruikt hebben tijdens de “Ceremonie van het Verspreiden van het Licht” heeft door het gebeuren een verandering ondergaan! Hans L. was de eerste die het zag: Het Boeddhabeeld dat de as bevat van 99 Verlichte Meesters (Boeddha's) en geschonken werd aan Searching Deer door een Birmaans klooster deed tijdens de ceremonie dienst als focuspunt en geleider van zuivere en lichte energie. In de sjamanentaal noemen we dit met een Inkawoord “Sami”. Sami is lichte, zuivere en helende energie, terwijl “Hoocha”, zware energie in het algemeen wat wij noemen, “negatieve” trillingen bevat, zoals menselijke gevoelens van frustratie, angst, boosheid, haat enz. Alles wat de atmosfeer zwaar doet aan voelen. (Zware energie hoeft overigens niet alleen door mensen geproduceerd te worden, ook spirits kunnen een zware energie creëren). In ieder geval wat Hans L. zag, was dat de **aura** van het beeld na gebruik in het ritueel vele malen vergroot was en helderder licht uitstraalde. Niet alleen kwam door tijdens het ritueel luiden en bellen van klokken de energie vrij uit het Heilige Beeld, maar ook als het niet wordt gebruikt hangt er een speciale energie en straling om het beeld heen. Dit is als je een beetje oefent met het blote oog waar te nemen! In het boek “Het Kosmisch Web en de Sjamaan” staan een aantal van deze oefeningen beschreven.

Op dit moment ben ik een beetje aan het kijken naar aura's van een paar orchideeën die ik op de tafel in de kamer heb staan. Met het blote oog kan ik de aura's van deze planten tot ongeveer een meter uit zien stralen.... Als je me vraagt waarom dit belangrijk zou zijn om te zien dan is dat alleen al, omdat je dan weet en ziet, dat alles beziel is. Verder doet hun aura, hun energie iets met **jouw** aura van helende genezende aard.

Voor het ritueel van 22 maart had ik een enorme behoefte aan planten en bloemen in mijn kamer, vanwege hun transformerende, helende en reinigende werking. Zij helpen immers mee om mijn zware energie in lichte, en mijn donkere gevoelens in blije opgeruimde gevoelens om te zetten. Dat is ook het nut van heilige en sjamanistische voorwerpen. Net als iconen, rituele voorwerpen gaan ze de energie voor een bepaald doel **geleiden** en naarmate ze voor dat doel herhaald gebruikt worden groeit dat “beziel” zijn. Het beeld, het voorwerp krijgt een **spirit** die steeds sterker en groter wordt.... Steeds meer ook aan zijn doel kan beantwoorden.

Het was 22 maart een geweldig feest in de Pelsergasthuiskerk in Groningen. Velen hebben de kracht van dit gebeuren gevoeld. Nogmaals, dit alles gaan we niet voor onszelf houden! We verspreiden immers het Licht.

Iemand kwam op het idee om een studiegroep rond het boek te beginnen. Dat kan, want ondanks het feit dat het boek onderhoudend en vernieuwend is, kan het ook als leerboek gebruikt worden! Ik vraag mensen in verschillende steden om een studiekering rond het boek op te zetten. Doe dat in verbinding, want het gaat om het Web; het netwerk.

Op deze wijze zal dit gaan werken als een soort grote antenne. Het gezamenlijke webwerk trekt kennis aan, vangt kennis op. Mensen gaan dromen en intuïtie ontvangen. Er is veel moeite gedaan om deze kennis in het boek te publiceren, maar er is nu een prachtige basis om het Licht te verspreiden.

Doe jou ding in het Geheel en help mee deze beweging die ontstaat vanuit de Geest door te laten stromen.